



Heiliging

**DE POPULAIRE VOORSTELLING VAN EEN HEILIGE IS IEMAND DIE SEREEN EN ONT-
HECHT HET NIETS INKIJKT, OF ZICH GEWELDIG INZET VOOR DE MEDEMENS. IN DE
ROOMSE KERK WORD JE PAS HEILIG VERKLAARD NA JE DOOD, MAAR DAN MOET JE
WEL AANTOONBAAR ENKELE WONDEREN HEBBEN VERRICHT. EEN HEILIGE IS ZO BE-
ZIEN DUS EEN ZEER BIJZONDER MENS – TERWIJL HET NIEUWE TESTAMENT BOL
STAAT VAN DE HEILIGEN. JE KOMT ZE IN VEEL BRIEVEN TEGEN ALS DEGENEN AAN
WIE DIE BRIEF GESCHREVEN IS. WAT IS DAN EIGENLIJK VOLGENS DE BIJBEL EEN
HEILIGE EN HOE WORD JE DAT? IS HEILIGING EEN EENMALIGE GEBEURTENIS, OF
JUIST EEN PROCES DAT WE DOORMAKEN? OF IS HET MISSCHIEN ALLEBEI?**

• door Kees Flieggen

Geheiligd dóór God

Heiligen zijn bijzondere mensen, maar niet zeldzaam. Elke christen is een heilige: God heeft ons apart gezet, eens voor altijd door 'de offerande van het lichaam van Jezus Christus' (Hebr. 11:10). De liefde van de Vader in de Heer Jezus heeft ons hart overtuigd. We hebben geluisterd naar die bijzondere stem en hebben ons overgegeven – met verbazing dat God ook mij wilde hebben, tot zijn eigendom wilde maken. Daardoor staan we apart, behoren tot een bijzondere familie, een uitgelezen gezelschap. Dat is genade: we krijgen niet wat we verdienen en zijn overladen met dat wat we niet verdienen. Door bekering en wedergeboorte zijn we een nieuw leven begonnen en zijn we in één klap heiligen geworden. Dat heeft dus te maken met de positie waarin we zijn overgebracht. Dat is wel even wennen natuurlijk, je weet nog niet gelijk wat er hoort bij die nieuwe positie, hoe het toegaat in die nieuwe familie. Heiliging is dus in de eerste plaats de daad van God waardoor wij voor Hem apart zijn gezet. Die heiliging komt tot stand door Gods verkiezende genade en de kracht van de Geest (1Peter.1:1,2). In de tweede plaats heeft heiliging te maken met de praktijk in ons leven en is erop gericht dat we meer aan zijn Wezen gaan beantwoorden.

Geheiligd vóór God

Ambtsdragers in het Oude Testament, zoals koningen en priesters, werden gezalfd met heilige zalfolie. Ook wij hebben de zalving door de Heilige Geest en zijn daardoor voor bijzondere taken toebereid, zoals geestelijk priesterschap. Dat is waar heiliging begint: het besef dat de zonde ons tot paria's voor God heeft gemaakt, maar dat Hij wilde dat we rein zouden worden (Mat. 8: 2,3). Degenen die als priester zouden gaan dienen

werden gewassen, met zalf en met het bloed der reiniging besprenkeld. Als we als gereinigden voor de Priester staan, zal Hij bloed en olie strijken op onze rechter oorlel, rechterduim en rechter grote teen. Dat betekent reiniging door Zijn bloed (1 Joh. 1:8) en toewijding in elk opzicht aan Hem die ons heeft verworven tegen de allerhoogste prijs (1 Kor. 6:19,20). De oorlel staat voor gehoorzaamheid, de duim voor onze handel en de teen voor onze wandel. Heiliging heeft hier niet in de eerste plaats te maken met zonde of onreinheid. Heiliging maakt hier het onderscheid tussen 'gewone' Israëlieten' en zij die aan God gewijd zijn. Dat onderscheid valt in het Nieuwe Testament weg want alle gelovigen zijn aan God gewijd!

Beantwoorden aan God

Heiliging is onmisbaar voor iedereen die in Gods tegenwoordigheid wil verkeren en zijn zegen wil ervaren. Rondom Gods troon zijn serafs ('branders' van vuur) die uitdrukking geven aan Gods heiligheid: voor zijn ogen kan niets zondigs of onreins bestaan. Jesaja noemt Hem de 'Heilige Israëls'. Hem alleen zouden zij vrezen! Het volk Israël moest alle afgoden uit het land verwijderen, omdat Góð in hun midden wilde wonen. In onze levens en in onze gemeenten is het niet anders. Gods tegenwoordigheid kan pas realiteit worden als onze levens geheiligd zijn voor Hem. 'Weest heilig, want Ik ben heilig. En als u als Vader Hem aanroept die zonder aanzien des persoons oordeelt naar het werk van ieder, wandelt dan in vrees de tijd van uw bijwoning...' (1Petr.1:16, 17). Heiliging heeft te maken met mijn verlangen om volkomen transparant te zijn voor God. Dat niet alleen mijn wandel, maar ook mijn gedachten en verlangens naar Hem uitgaan. Heiliging is geen 'optie' voor een christen, het is een 'must' voor ieder die de Naam van de Heer aanroept. 'Laten wij dus de heiliging volbrengen in de vrees van God' (2Ko.7:1).